

Historie til Dinizuli 2022

Intro

Året er 1872, onsdag d. 2. oktober og vi befinder os i London, England.

Den aften i Reformklubben udbryder den engelske gentleman Phileas Fogg meget højtideligt, midt under at spille Whist.

En ægte englænder spøger ikke, når han taler om så alvorlige emner som et væddemål,

"Jeg vil vædde tyve tusind pund med enhver, der ønsker det, om, at jeg kan foretage rejsen rundt om Jorden på firs dage eller derunder. eller sagt på en anden måde, Jorden rundt på 1920 timer eller 115.200 minutter. Og ikke så meget som et sekund mere...."

Tager De imod væddemålet? Spørger Mr. Fogg

Mr Stuard, kigger op fra sine spillekort, og siger "Jeg vel gerne se Dem gøre det på firs dage."

Så er det en aftale, siger Mr. Fogg, Vi vædder hermed tyve tusind pund på, at De Mr. Fogg, beviser det er muligt at rejse jorden rundt på ikke mere en 80 dage.

Mr. Fogg og Mr. Stuard giver hånd på væddemålet.



I det samme går hoveddøren op og ind kommer et bud med et telegram.

Telegrammet overleveres til en af Reformklubbens tjenere.

Tjeneren anbringer telegrammet på en nypudset sølvbakke, og går direkte over til Phileas Fogg og siger

"Undskyld jeg afbryder, sir, men der er telegram til dem, fra de "Engelske sundhedsmyndigheder".

Fogg åbner telegrammet, og spiler øjnene helt op.

De Hr. Phileas Fogg bedes gå i isolation OMGÅENDE, da de har fået konstateret CORONA.

Mr. Fogg kigger desorienteret op fra telegrammet, og siger "JEG HAR FÅET CORONA. Jeg bliver desværre nødt til at aflyse vores væddemål."

Mr. Stuard, kigger på Mr. Fogg med forundring i øjnene,

"En Gentleman, viger ikke bare fordi der kommer et lille bump på vejen, et væddemål er et væddemål." Hvis De ikke selv har mulighed for at rejse jorden rund på firsindstyve dage, må De sørge for at nogle andre gør det i Deres sted.

Mr. Fogg kigger på Mr. Stuard og siger

Jeg kender nogle Spejdere, de er altid beredt til at klare en enhver situation,

Dem vil jeg omgående spørge om de kan hjælpe mig i denne meget uheldige situation.

Dag – Orienteringsløb – England

Phileas Fogg fik ret i mistanke om at spejdernes afrejse fra London ville vække opsigt i West End. Nyheden om væddemålet bredte sig med lynets hast, og nåede hurtigt ud i aviserne over hele England.

Mange mente at det var meningsløst og umuligt, at en jordomrejse skulle kunne foretages på så kort tid og med de eksisterende rejseformer. "The Times", "The standard", "Morning post", "Daily news" og 20 andre højt anset aviser erklærede Mr. Foggs & co, forehavende for det rene vanvid. Kun "The Guardian" støttede ham og spejderne, dog med nogen tøven.

Inden afrejse, Jorden rundt, skal I igennem menneskemængden, og hente ting til turen.

Historie til Dinizuli 2022

Bål - Frankrig

Toget holder stadig på perronen i Paris, og der er stadig 20 minutter til at toget afgår fra stationen.

Tog Konduktøren og togets fyrbøder, står ved siden af lokomotivet og diskuterer højlydt. Fyrbøderen var faldet i søvn og ilden i kedlen er nu gået ud, så toget ikke kan komme afsted til tiden. Men dette er ikke et problem for vores venner, der er på vej jorden rundt. To af spejderne springer op foran kedlen, og finder **tænd stål** frem, så inden længe er der fuld blus under kedlen igen. Præcis efter planen, ruller toget ud af perronen mod Brindisi, Italien.

Tog og Dampskib, er begge fremdrivningsmaskiner og bruger vanddamp som energioverførende medium. Dampmaskiner virker ved at koge vand i en lukket beholder. Vandet bliver til damp under tryk skubber til et stempel, som driver hjulene på toget.

Infomation fra virkeligheden

"**Jorden rundt på 80 dage**" huskes ikke alene som en klassisk roman, men også som den storslåede Widescreen-film af Michael Todd fra 1956.

I de 66 år der er gået siden betydningsfulde film, havde premiere, er det blevet svært at overbevise folk om, at Mr. Fogg og Passepartout, **ikke indledere deres rejse med luftballon over de franske alper**, i den rigtige historie af Jules Verne i 1874, men derimod tog fra London til Suez via "Mont Cenis" og "Brindisi" med tog og dampskib.



Pioner – Egypten

Toget har holdt for et Rødt signal der forhindrede viderekørslen.

"*Hvorfor stopper vi her?*" Spørger en af de andre passager nysgerrigt.

"*Broen forude er faldefærdig og den kan ikke bære togets vægt*" Svare en anden passager.

Broen er en hængebro, der er spændt ud **"Suez kanalen"**, 5 km fra hvor dampskibet til Bombay, lægger fra kaj om bare 2 timer.

"*Nogle af stålwirerne er bristet og det er risikabelt at vove sig over.*"

"*Nogen må gøre noget, vi kan da ikke holde her!*" Siger en anden togpassager

En af spejderne træder et skridt frem og siger højlydt. "**DEN KLARER VI**" og løber ud af togvognen mod broen.

Infomation fra virkeligheden

Jules Verne blev født **8. februar 1828** (194 år siden) i en Fransk havneby der hedder "Nantes"

I 1848 flyttede Jules Verne, til Paris for at færdiggøre sine studier som sagfører ligs som sin far.

I 1850erne skrev han for teatret forestillinger, og fik udgivet flere stykker i et populært tidsskrift.

Vernes Største værker omfatter "**Rejsen til jordens indre**"(1864), "**En Verdensomsejling under havt**" (1869) og "**Jorden rundt på 80 dage**"(1874)

Historie til Dinizuli 2022

Barske – Indien

Turen fra Bombay til Calcutta tværs over Indien fortages med tog, og tager 3 dage. Skinnernes monotone bump, gentager sig i det uendelige, hen over det smukke indiske land. Spejderne vågner pludseligt op ved at der er helt stille.

"Hvor er vi?" spørger spejderne en konduktor der passerer forbi på gangen.

"I landsbyen Kholby"

"Standser vi her?"

"Ja bestemt. Sporet er ikke færdigt!"

"Hvabehar? Ikke færdigt?"

"Nej, der mangler stadig 4 km her fra til "Allahabad" hvor sporet begynder igen"

"Jammen, I sælger billetter hele vejen fra "Bombay" til "Calcutta".

"Ja, det er korrekt og toget skal nok tage jer, det sidste stykke til "Calcutta" når I kommer frem til "Allahabad"

Spejderne samlede deres ting sammen og forlod toget.

Efter at have kæmpet sig igennem den tykke Indiske Jungle, nåede de endelig til "Allahabad"

Hvor der er en kæmpe markedsplads med alt hvad hjertet begærer.

Hinderbahn – London, England

Flashback tilbage til Reformklubben, inden Mr. Fogg har indgået væddemålet om at rejse jorden rundt på 80 dage.

"The Daily Telegraph" skriver at han er en "Gentleman", fortæller en herre som sidder ved at andet bord end Mr. Fogg i Reformklubben.

Mr. Fogg ansigt dukker nu frem fra bag avisen, og læner sig frem for at høre mere.

"Virkelig! Et bankrøveri i Bank of England"

Det var kun tredje gang i "The bank of England"s historie at sådan en begivenhed havde fundet sted.

Et bundt pengesedler til en værdi på 55.000 pund var blevet fjernet fra hovedkassernes bord, mens denne funktioner var optaget af at indføre en kvittering på 3 shilling og 6 pens.

"Men kan det overhoved betegnes som et BANKRØVERI??"

Altså at tage nogle sedler der sådan ligger frit fremme??" Spørger en kruMrygget mand fra det ene hjørne af lokalet.

Den gang jeg var dreng, var et bankrøveri noget med at sprænge bankboksen med Dynamit eller slå den ind med en rambuk. Det er et RIGTIGT bankrøveri, efter min mening. Sagde manden og fortsatte med at læse sin avis.



Historie til Dinizuli 2022

Signal – Kina (Semafor signalering)

Rejsen fra Calcutta i Indien og videre til Kina er foretaget med damperen "Rangoon" som ligger på reden, ud for Hong Kong tidligt søndag morgen.

Hongkong er en "Ø" der kom i Englændernes besiddelse med "Nankingtraktaten" efter krigen i 1842

Hong kong er det sidste Engelske område, inden turen går til Japan, Canada og videre over de Amerikanske prærier.

Men inden turen kommer så langt, skal de først i land.

På grund af lavvande er det ikke muligt at anløbe havnen i Hongkong.

Rangoons kaptajn beordrer skibets telegraf at omgående at sende telegram til havnen om at sende en mindre båd ud for at hente de berømte spejdere, der er på jordomrejse.

En af spejderne træder et skridt frem og siger højlydt. "DEN KLARER VI" tager signalflagene og løb ud i stævnen af skibet.

Infomation fra virkeligheden

"Jorden rundt på 80 dage" er inspireret på virkeligheden og af Amerikaneren "William Perry Fogg" som var eventyrer og forfatter og levede fra 1826 til 1909.

I 1868 begyndte "William Perry Fogg", at rejser rundt om i verden, hvor han blev en af de første amerikanere til at rejse gennem det indre af Japan.



Samarbejde - Canada

Turen fra "Yokohama" til "San Francisco", USA, foretages med Dampskib som tilhører "The Pacific Mail Steamship Company" og bære navnet "General Grant".

Skibet er en stor hjuldamper på 2500 brutto registertons og er veludrustet og ikke mindst hurtig.

Eneste måder at finde vej, på så lang en tur, er ved hjælp af kompas, som blev indstillet til 90 grader, inden det store skib stævnede ud på det store Stillehav.

Stillehavet lever for en gang skyld op til sit navn og krydses på bare 20 af de 22 dage turen var planlagt til. Eneste problem var bare at havnen, de havde sejlet i mod, ikke var "San Francisco", men "Vancouver", i Canada. Skibets kompas viser ikke "True North", men var 10 grader skævt, og derfor lagde "General Grant" til, på den Canadiske side at grænsen til USA.

Med fast grund under fødderne, hopper spejderne op på det første tog de fik øje på. Toget viser sig at være et minetog som kører op langt op i bjergene, og stopper først når det når en aktiv **Guldmine**. Spejderne stiger at toget og spørger en forbipasserende minearbejder om hvornår toget kører tilbage til havnen. Minearbejderen kigger skævt på spejderne, spytter så på jorden, og siger "Ikke noget tog, til byen før i morgen", og spyttede igen.

Jeg har en hytte i kan overnatte i til i morgen tidlig, i skal bare lige hjælpe mig med noget.

Følg I bare med mig, siger minearbejder og griner.

Historie til Dinizuli 2022

Førstehjælp – USA

Fra kyst til kyst

Turen fra Canadas vestkyst til Amerikas østkyst ville i gamle dage havde taget **6 måneder**, men efter jernbanen er blevet lagt tværs over nord Amerika tager turen kun 7 dage.

Toget kører fra "Grand Salt City" og videre Øst på, mod "Tuilladalen" gennem den amerikanske ørken, og der efter bjergene "Cadar" og "Humbold".

Turen over Nord Amerika tager 7 dage, og toget har allerede tilbagelagt 1650 km siden det forlod "Vancouver" i Canada, krydset grænsen til USA og nu ruller toget støt over den amerikanske prærie.

Ud at vinduet kan man ikke se andet end en prærie så langt som øjet rækker, og tiden går med at spille Whist og spise fra togets fortræffelige spisevogn.

Pludselig forstyrres spillet af en masse tumult, skrig og pistolskud.

"Toget er under angreb af en flok **siouxindianere!**" Råber en passager

Passagererne på toget, kæmper imod så godt de nu kan, og det lykkedes ikke rigtig indianerne at få kontrol over toget, de gav hurtigt op. Deres trætte heste, sakkede bagud og der var stille igen.

Udmattede sank passagerne sammen på bænkene, nogen sårede andre i chok.

Spejderne fandt deres 1.hjælps kit frem, og gik ned gennem toget for at hjælpe de tilskadekomne mennesker.



Nat – Orienteringsløb - England

Spejderne sidder på dækket og ser på solen stige op over horisonten for den 81. gang, og foran solen kan de se Storbritannien, ligge stolt. Men intet var som de havde ventet, for de kunne ikke rejse jorden rundt på 80 dage, og Mr. Fogg havde nu tabt væddemålet.

Spejderne sidder med hver sin kop The og misser med øjnene, i den skarpe morgensol, da en af spejderne pludseligt springer op og begynder at danse rundt på dækket og råber. "Vi kan nå det! - Vi kan nå det!"

"Hvad sker der for dig?" spørger en af de andre spejdere. "Er du blevet vanvittig?"

"Vi kan nå det!" Siger spejderen igen. "Det er i dag, den 80. dag! vi har krydset **den internationale datolinje**, og fordi vi rejser mod solen, vinder vi en dag."

Det øjeblik damperen anløb havnen, springer spejderne af og løber hvad rammer og tøj kan holde mod togstationen, hvor toget til London holder, klar til afgang.

Kong Dini - England

Mr. Fogg har taget turen fra sit hjem til reformklubben utallige gange

Han ved at hvis han sætter sit venstre ben foran højre ben **575 gange** & højre foran venstre ben **576 gange** så er han på det lille trappetrin som fører op til Reformklubben, som han har været medlem af i mange år.

Men denne gang er det anderledes end det plejer, for det er første gang at det er andre en ham selv, der skal tage denne tur, og første gang i al hast.

Han sidder foran pejsen, i sin bedste stol, da spejdende vælter ind ad døren.

Passepartout når ikke engang at annoncere deres ankomst. "Så er vi her, SIR". Sagde den ene spejder og gør honnør for Mr. Fogg, de andre spejder stiller sig forpustede op på en lige linje, ved siden af deres kammerat.

"Lige til tiden, (****mine herre**** / **de damer****)." Siger Mr.Fogg,

"Vi har lige nøjagtigt 5 minutter til at komme over til Reformklubben, så vi må hellere komme afsted.