

The Dinizuli Secret 3



The Dinizuli Secret 3.1

Her ved den gamle bydel, lige ved rundkørslen sidder ”**Han**”,
”**Ham**” der startede det hele, med sin vandrestok og kigger ud over havnen.
Herfra går der flere færger, og hvis man vælger den rigtige færge, og går i land, når færgen kommer frem, står
”**Han**” der igen, men denne gang i mindre udgave.

Herfra er der kun én vej frem, som fortsætter langs slottes ydre mur, indtil man kan se "St. Mary's kirke"
Her kan man tage valget, om at gå højre eller venstre om "National Trust"
Og uanset om man vælger den lange eller den korte ved fører stien hen til "STEENEN",
der fortæller, at det var her, ”**Han**” startede det hele....

Her er min skat er begravet.
Men Husk, ingen fysisk ”Skat”, er placeret her.



The Dinizuli Secret 3



The Dinizuli Secret 3.2



Når du ser bygningen, er det ikke den's "Søstjerne-form", som du kender denne bygning for, men noget helt, helt andet.

Bygningen stod færdig i 1859, og var så eftertragtet, af men skulle over 23 år gammel, for at kunne besøge stedet.

Bygningen blev hurtigt glemt af offeligheden, og kom først i offentlighedens søgelys igen efter 1968, men igen for noget helt andet en hvad bygning blev bygget for.

Stedet blev lukket pga. af alderdom i 2017, og blev, som så meget andet, erstattet af noget nyt og mere moderne.

I 2025, er der planlagt en masterplan som skal udvikle området med boliger og gøre, levende og grøn i hjertet.

Min skat er begravet, ved den grønne port, bag nr. 39, på højre side. Men Husk, ingen fysisk "Skat", er placeret her.



The Dinizuli Secret 3



The Dinizuli Secret 3.3



Infrastruktur har altid været i fokus, på dette arkitektoniske underværk

Her er et mylder af mennesker, der kommer og går.

Støj, larm fra et noget der passerer under jorden, kan høres gemme en rist, i det fjerne.

Når man går ned ad gaden, kan man, om dagen dufte en sødlig duft af den varme sukker, inden fra gården i nr. 36 og om natten, høre musikken inde bag facaden i nr. 41

Lige ved siden af, ligger ”Langes” teater, som stolt har stået her i årtier, og stadig bliver brugt i dag.

Lidt længere nede af gaden, på en lille plads, hvor man på det rigtige tidspunkt, kan passere mange studerende, kan hilse på Vilhelm, Johan, Henrik, Joakim, Japetus og Niels som alle stirrer direkte mod, mens Jacob, Christopher og Hans, altid vender ryggen til, denne vigtige bygning.

Går man ind ad den store dør prydet med 6 søjler foran

Kan man stille fortælle ”alt” til en, der altid er klar at lytte.

Her på første række, under en skål med vand, er min skat begravet

Men Husk, ingen fysisk ”Skat”, er placeret her.

The Dinizuli Secret 3



The Dinizuli Secret 3.4



Ved første øjekast ligner det "Verdens Ende", så det er det måske også, for nogle.

Men på tros af det smukke, fredelige, stille og øde udsigende, passerede der i hvert år, mere end 2,6 millioner mennesker ud og hjem, gennem dette fjernt beliggende sted.

Det er rigtig mange mennesker, og i 2018, gik det hårdt ud over byens byport, som i folkemunde kaldes for "De 2 tårne", efter eventyret "Ringenes Herre". Hvor det ene tårn nu ligger i ruiner og byens borger, håber på snart at kunne genrejse det ødelagte tårn.

En af grundene til byens kæmpe succes, kan ligeledes skyldes et 10 m højt og 40 tons tunge tårn, og som tidligere har stået et meget travlt sted, i København.

Efter tårnet har fundet sin nye placering, har egeren valgt at male tårnet, i sin originale gule farve, igen.

Det er lige under den røde "måtte", foran den grønne dør, min skat er begravet.
Men Husk, ingen fysisk "Skat", er placeret her.